

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Ο θεσμός της Γιορτής του Δέντρου πρωτοεμφανίστηκε το 1872 στη Νεμπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τον Ιούλιο Στέρλιγκ. Από εκεί εξαπλώθηκε σ' όλο τον κόσμο και έκτοτε οι διάφορες χώρες της υψηλίου καθιέρωσαν τον εορτασμό ως θεσμό πλέον κάθε χρόνο.

Στην Κύπρο το δέντρο άρχισε να γιορτάζεται από το 1920 με πρωτεργάτη το Τμήμα Δασών. Αυτή η μακρόχρονη εκδήλωση τιμής και αγάπης προς το δέντρο, φανερώνει την μεγάλη αξία και προσφορά που έχουν τα δέντρα στη ζωή του ανθρώπου, αλλά και μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα για προστασία και επέκταση του πρασίνου.

Η Γιορτή του Δέντρου έχει σαν στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την ευαισθητοποίηση όλων μας πάνω σε θέματα φύσης και περιβάλλοντος.

Από τους προϊστορικούς χρόνους, ο άνθρωπος αγάπησε τα δέντρα γιατί κατανόησε ότι ήταν απαραίτητα για την επιβίωση του.

Στην αρχαιότητα η Κύπρος ήταν σκεπασμένη με δάση, για αυτό και ήταν γνωστή ως το πράσινο νησί της Μεσογείου. Τα πλούσια αυτά δάση υπέστησαν έντονη εκμετάλλευση για χιλιάδες χρόνια, είτε από τους διάφορους κατακτητές, είτε για οικιστικούς και άλλους σκοπούς.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολύ σημαντικά οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τα δάση.

Τέτοια είναι:

- Η ξυλεία που μας είναι χρήσιμη στην επιπλοποιία, την παραγωγή χαρτιού και διάφορες άλλες κατασκευές.
- Οι καρποί που μας δίδουν για την διατροφή μας.
- Τα φύλλα και άλλα μέρη τους από τα οποία παράγονται χρήσιμα προϊόντα, όπως χρωστικές ουσίες, φάρμακα, αρώματα, κ.α.
- Από τα σπουδαιότερα οφέλη είναι το οξυγόνο που μας δίδουν για να αναπνέουμε, μέσω της φωτοσύνθεσης.
- Επίσης σημαντική είναι η συμμετοχή τους στον κύκλο του νερού συνεισφέροντας έτσι στο να φέρνουν βροχές.
- Τα δέντρα με τις ρίζες τους συγκρατούν τα νερά της βροχής και δεν επιτρέπουν σε αυτά να σχηματίσουν χείμαρρους, εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους.
- Ακόμη τα δέντρα λειτουργούν και ως φυσικό κλιματιστικό μειώνοντας τις ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και εμποδίζοντας τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.
- Επίσης τα φύλλα από τα δένδρα που πέφτουν στο χώμα και όλα τα νεκρά μέρη των φυτών, που σιγά σιγά σαπίζουν, χρησιμεύουν ως τροφές για άλλα φυτά. Έτσι γίνεται οικονομία στην φύση και δεν χάνεται τίποτα.
- Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι τα δέντρα είναι οι φυσικοί προστάτες της κτηνοτροφίας και γεωργίας.

- Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι τα δέντρα προσφέρουν καταφύγιο στα ζώα, στα πουλιά και στα έντομα, προστατεύοντας την βιολογική ισορροπία στον πλανήτη.

Ομορφαίνουν τον τόπο και δίδουν ευχάριστη όψη.

Δυστυχώς όμως, σε αντάλλαγμα μιας τέτοιας προσφοράς, ο σημερινός πολιτισμένος άνθρωπος δίνει την καταστροφή.

Οι αρνητικές συνέπειες των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, ο τεχνολογικός πολιτισμός, και η βιομηχανική ανάπτυξη είναι οι κυριότερες αιτίες της καταστροφής.

Η αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η ρύπανση του περιβάλλοντος από την εκπομπή αερίων στην ατμόσφαιρα, η μόλυνση του νερού, του εδάφους, η αυξανόμενη ζήτηση δασικής αναψυχής και άλλων δασικών προϊόντων, έχει σαν αποτέλεσμα τα δάση μας σήμερα να έχουν λιγοστέψει σε επικίνδυνο βαθμό.

Ο φυσικός πλούτος του πλανήτη μας, η πανίδα και χλωρίδα, εξαφανίζονται με τέτοιο ρυθμό, που δημιουργούνται συνεχή προβλήματα στους ανθρώπους

Ακόμη, νωπές είναι οι μνήμες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, που στο πέρασμα τους άφησαν νεκρούς, στάχτες και αποκαΐδια και προκάλεσαν αβάστακτο πόνο και θλίψη στον απανταχού Ελληνισμό.

Επομένως, θα πρέπει όλοι μας, να κάνουμε το παν για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο της φωτιάς, που απειλεί τα πολύτιμα δάση μας.

Σήμερα τα δάση μας έχουν περιορισθεί στο 19% της έκτασης της Κύπρου, για αυτό πρέπει όλοι να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες μας για να αυξήσουμε τον δασικό μας πλούτο.

Η εκπαίδευση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα, αποτελεί μια καινούρια αναγκαιότητα καθώς και η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, με απώτερο σκοπό την προστασία και ανάπτυξη των δασών μας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Το περιβάλλον και τα δάση μας, αποτελούν ανεκτίμητη εθνική κληρονομιά, που πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψουμε και να βελτιώσουμε.

Το δέντρο, ας αποτελέσει σύμβολο, όραμα και ελπίδα.

Αλεξάνδρα Σάββα, Βιολόγος

